



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Meditatie: onderweg
met Geestkracht

Openluchtdienst 1e
Pinksterdag

Nieuw diaconaal
project

Komende en gaan-
de kerkrentmeester

Terugblik op
Paasmusical en
zondagmiddag-
concerten

mei 2026



Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:

*ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer*

tel: 0315-239910

predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:

Willy Freek

Rijksweg 21

7011 DR, Gaanderen

tel: 0315-239934

scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:

Gerrit Vossers

tel: 06-13220718

Anton Neijland

tel: 0315-631627

koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A

Beheerders:

Ada en Derk Weening

tel: 0315-325917

sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:

Gerrit Vossers

tel: 0613220718

begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Vertrouwenspersonen Klavertje
Vier gemeenten:

Hans Knies

hansknies76@gmail.com

Tel. 06-53921405

Antoinette Duenk

vertrouwenspersoon-klaver-
tje4@duenkmediation.nl

Kopij: wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten mei

Zondag 3 mei

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Kerk in Actie, Noodhulp Myanmar

2de collecte: Kerkrentmeesters

Maandag 4 mei

19:00 uur: Dodenherdenking voorafgaand aan de kranslegging bij het monument

Zondag 10 mei, Viering Heilig Avondmaal

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Stichting Present

2de collecte: Kerkrentmeesters

11.30 uur: Avondmaalsviering in de Opkamer van de Schuylenburgh

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag

9.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Diaconie, Jeugdwerk

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 17 mei

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Stichting Savana

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 24 mei Pinksterviering Klavertje 4

10:00 uur: ds. J. Fischer, ds. Tj. de Reus, ds. G. van der Velde-Meijer

1ste collecte: Nieuw project Indonesië

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 31 mei

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer

m.m.v. de Cantorij en div. muzikanten

1ste collecte: Plaatselijk diaconaal werk

2de collecte: Kerkrentmeesters



Vieringen Schuylenburgh

De vieringen zijn om 16.30 uur op de Deale

woensdag 6 mei

pastor S. N'Goran, communieviering

woensdag 20 mei

ds. G. van der Velde-Meijer

zaterdag 23 mei

pastor S. N'Goran, Pinksteren communieviering

**Heeft u vervoer naar de kerk nodig?
Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000**

Mosterd na de maaltijd

Hoewel deze Wat ons bindt volstaat met terugblikken op feestelijkheden en mooie activiteiten moet het echte feest nog komen. Pinksteren, het geboortefeest van de kerk. En hoewel velen de gezamenlijkheid op die dag wel feestelijk vinden, verwordt het toch ook altijd wat tot 'mosterd na de maaltijd'. Het hele kerkelijk winterseizoen zit erop en oh ja, dan hebben we nog Pinksteren (om van de eraan voorafgaande Hemelvaart maar te zwijgen).

Toch is het bijbels gezien daar waar de eerste gemeente begint. Waar de kerk vurig gedreven de wereld ingaat om te vertellen, te delen en te dopen.

Ik denk dat we aan de huidige praktijk niet zoveel veranderen. Het is vanaf Pasen ook wat moeilijker om nog wat van de grond te krijgen in de kerk. We vervallen allemaal in de drukte van de zomerse dagen die met de vakanties van de grijze golf al vroeg worden ingezet.

Dus misschien moeten we Pinksteren ook maar inderdaad wat meer als de mosterd gaan zien. Niet ineens de hele pot leeg maar mosterd bij de maaltijden die het jaar door geserveerd worden. Pinksteren, iedere dag van het jaar! En is dat ook niet wat we nodig hebben? Geestkracht bij alles wat we doen in de kerk. Het vertrouwen dat wanneer we bouwen aan een plek waar geloof gevierd, geleerd en ervaren wordt, dat dat meer is dan mensenwerk. Dat de Geest inspireert, richting wijst, en ons eigenwijze mensenwerk deel laat zijn van Gods nieuwe wereld. Nee dat gaat niet altijd vanzelf en niet altijd optimaal. Daarom haal ik mijn hart altijd maar op aan een versregel uit een Pinksterlied 'Vul aan wat ons ontbreekt want stukwerk is ons pogen'. In het vertrouwen dat we zo onderweg zijn is deze Wat ons bindt een echte Pinkstereditie juist met alles over wat voor Pinksteren al geweest is.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Bij de diensten

In de maand mei vieren we nog twee kerkelijke feesten. Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Op die dag houden we om 9.00 uur een viering die wat meer de vorm heeft van een ochtendgebed dan van een 'normale' viering. Op 24 mei vieren we Pinksteren. Traditiegetrouw doen we dat met onze buurgemeenten. Elders in deze WOB leest u hier meer over.

Maar ook naast deze twee dagen zijn er nog een tweetal bijzonderheden te vermelden. Op 10 mei vieren we de Maaltijd van de Heer. Eerst in de kerk en om 11.30 uur in de Opkamer van de Schuylenburgh. Het is mooi om te zien dat we daar ook steeds meer mensen mogen verwelkomen.

Op zondag 31 mei is het zondag Trinitatis, de zondag van de de drie-eenheid. Zo na Pinksteren zou je kunnen zeggen dat de kerk viert dat het rond is. Wij leven bij de kracht van Vader, Zoon en Geest. Van oudsher horen hier ook feestelijke liederen bij. Dit jaar onderstrepen we dat doordat aan de dienst zal worden meegewerkt door de Cantorij en ons jeugdorkest.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Openluchtkerkdienst 1e Pinksterdag

Op zondag 24 mei, 1e Pinksterdag, wordt er in Silvolde een openluchtkerkdienst gehouden op het grasveld naast de pastorie aan de Ulfseweg en achter het gebouw van Willem Tell. De Klavertje Vier gemeenten organiseren dit gezamenlijk. Voorgangers zijn ds. Gerjanne van der Velde-Meijer, ds. Jan Fischer en ds. Tjerk de Reus. Muzikale medewerking verleent Muziekvereniging Excelsior uit Silvolde. Er is kinderkerk en kinderoppas en na afloop is er koffie, thee en fris voor iedereen. De organisatie zorgt voor stoelen maar u mag ook uw eigen stoeltjes meebrengen. Bij slecht weer zal deze dienst gehouden worden in de Protestantse Kerk te Silvolde. Aanvang van deze dienst is 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Wij gedenken Gerharda Berendina Nijkamp

Gerrie werd geboren op 8 mei 1942 in Hoog Keppel. Later verhuisde het gezin Nijkamp naar Laag Keppel. De buurjongen met wie ze hetzelfde dak deelden was Jan en hij werd Gerries eerste liefde. Ze trouwden op 12 november 1965. Ze gingen in Drempt wonen en kregen twee zoons, Hjalmar en Raymond. Een gelukkige tijd volgde. Ze hadden het goed en trokken er graag op uit met de zelfgebouwde aanhangwagen om te gaan kamperen. Tot Gerries grote verdriet strandde het huwelijk in 1980.

Vastbesloten om zelfstandig verder te gaan, vond zij haar weg in de thuiszorg. Met toewijding en doorzettingsvermogen hield zij het gezin draaiende. Eerst in Doetinchem en later in Hummelo waar ze werk had gevonden. Een nieuwe relatie bracht geluk maar ook moeite. Uiteindelijk koos zij hierin altijd voor haar jongens.

Later bracht het leven haar opnieuw geluk toen zij Henk Tuenter uit Silvolde leerde kennen. Samen vonden zij rust in het huis aan de Ulfseweg. Ze genoten van het leven, van reizen - waaronder een bijzondere reis naar Australië - en van de vele momenten met familie en vrienden. Gezelligheid stond centraal: lange tafels, goed eten, spelletjes en samenzijn met kinderen en kleinkinderen.

Haar gezondheid was nooit heel sterk maar ze ging altijd dapper door en krabbelde telkens weer op. Maar gaandeweg werd het leven zwaarder. Een verhuizing naar de Schuylenburgh volgde. Een zware klap kwam toen ze eerst de zorg voor Henk uit handen moest geven en hij in november 2022 kwam te overlijden.

Na nog weer een ingrijpende ziekteperiode kwam zij vanuit de Ooimans eerst thuis maar verhuisde een jaar geleden naar Croonemate in Doetinchem.

Het leven met al haar beperkingen viel Gerrie steeds zwaarder. Op 19 maart is zij in alle rust overleden. Op 26 maart kwamen we bij elkaar in de aula van de Slangenburgh voor een afscheid voorafgaand aan de crematie. We luisterden naar muziek van zangvereniging Zanglust waar Gerrie vroeger bij heeft gezongen. Er klonken woorden van herinnering en we lazen uit de bijbel. Zo zochten we met haar kinderen en allen die haar dierbaar waren naar woorden van troost en moed om dit verlies met al haar verdriet ook in dankbaarheid te dragen.

Jarigen 80+

10-05 Mevr. E.H. Veldhorst-Veerbeek, Doctor Kuiperstraat 5
14-05 Mevr. W.A. Swienink-van Braak, Houtmolenstraat 11, Varsseveld
16-05 Dhr. J.C. Fokkink, Hertenaan 16
17-05 Dhr. S.C. Kaslander, Kloosterhof 81
18-05 Dhr. B.F.A. Bourgondiën, Bontebrug 98
27-05 Dhr. H.W. Nahuis, Laan van Schuylenburch 76

Huwelijksjubilea

In de maand mei hebben we twee echtparen met een mooi huwelijksjubileum.

Op 12 mei geldt voor het echtpaar Lubbers-Andriessen, Pr. Bernhardstraat 81, dat zij 50 jaar in de echt verbonden zijn. Een dag met een gouden randje.

16 mei mag de vlag uit bij onze koster. Gerrit en Everdien Vossers vieren dan hun 40-jarig huwelijksjubileum.

We feliciteren beide paren van harte en wensen hen nog vele jaren toe met de mensen die hen lief en dierbaar zijn.



Meeleven

Zieken

In de week voor Pasen werd dhr. Bourgondiën, Bontebrug 98, onverwacht met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hij was na een paar dagen weer thuis, maar moet nu nog wel de broodnodige rust in acht nemen.

Bericht van overlijden

Ons bereikte het bericht dat op 11 april, op de leeftijd van 79 jaar, is overleden dhr. Henk Spekking. Hij woonde sinds een jaar op de Schuylenburgh en was getrouwd met Dinie Spekking-Wisselink, Zaagpad 8. Wij wensen het gezin van Henk veel kracht en sterkte toe met dit verlies in deze dagen van afscheid en voor de tijd die komt.

Samen aan tafel

Natuurlijk is er ook in de maand mei weer 'Samen eten aan een open tafel', zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand, zondag 31 mei. Vanaf 16.30 uur bent u dan weer welkom voor een kop koffie of thee en om 17.30 uur serveren we dan weer een 'eenvoudig doch voedzaam maal'. Het menu is bij ons al bekend, maar voor u weer een verrassing. En als u komt wordt het vanzelf gezellig is onze ervaring. Opgave uiterlijk de vrijdag voor deze zondag bij Mariet Weening, 0315-329000 of bij Gerry Neijland, 0315-631627.





Verkoop van Paasbakjes

Project vluchtelingen (Zuid-)Soedan

In de 40-dagen tijd waren (bijna) alle collectes bestemd voor de mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Soedan naar Zuid-Soedan. Hilda Timmerman van Kerk in Actie heeft ons daar op 1 maart e.e.a. over uitgelegd en foto's laten zien van de situatie ter plekke. Op 8 maart mochten we genieten van een koffieconcertje verzorgd door Wilco Kleinhesselink. Naast de mooie orgelmuziek was er ook door diverse gemeenteleden voor wat lekkers bij de koffie gezorgd. Een vrijwillige bijdrage na afloop van het concertje was bestemd voor het project in Soedan. Op Palmzondag werden er mooie paasbakjes verkocht, gemaakt door vier enthousiaste gemeenteleden. De opbrengst was eveneens voor dit 40-dagentijd project. En dat er gul gegeven is, mochten we naar buiten brengen op eerste Paasmorgen. Uiteindelijk is er 825 Euro overgemaakt naar Kerk in Actie voor dit project. Daarvan is 100 Euro gedoneerd door de diaconie, maar de rest van dit mooie bedrag is door ons allen bij elkaar gespaard. Alle mensen die gedoneerd hebben of anderszins bij hebben gedragen aan dit mooie resultaat: heel hartelijk dank!



Klus geklaard!

Op zaterdagmorgen 18 april hebben een vijftal enthousiastelingen samen met Stichting Present een tuin opgeknapt van een bewoonster in de gemeente Oude IJsselstreek. De tuin en het terras stonden vol onkruid, dat er uit moest en daarna moest de tuin onderhoudsvrij worden aangelegd door er boomschors op te strooien. De bewoonster zou er later zelf plantjes in gaan zetten. Van onze Klavertje 4-kerken waren er drie vertegenwoordigd, een mooie delegatie. St.Present zorgde voor het tuingereedschap en de boomschors, dat in de tuin gestrooid moest worden. De bewoonster zorgde voor koffie met wat lekkers erbij.

We hebben flink wat werk verzet en we waren blij dat we met z'n vijven waren. De bewoonster zag gaandeweg de ochtend de tuin opknappen en was er erg blij mee. En wij hadden na afloop een vol-daan gevoel!

PG Silvolde

Nieuw diaconaal project

De afgelopen twee jaar hebben de Klavertje-4 diaconieën Stichting Present Montferland gesteund. We hebben niet alleen gedoneerd in de vorm van geld, maar ook in tijd. Door verschillende Klavertje-4 gemeenteleden zijn er tuinen opgeknapt, huizen opgeruimd en is er gewandeld met ouderen. Ook de jeugd heeft meegedaan en zal in juni weer, als afsluiting van het seizoen, gaan klussen voor Present. Inmiddels is er een nieuw diaconaal project bekend. De komende twee jaar gaan we een kleine christelijke school in Indonesië sponsoren. De directeur van de school is de echtgenoot van ds. Henriëtte Nieuwenhuizen, voorheen predikant in Zeddam/'s-Heerenberg. Meer uitleg over dit project volgt in de gezamenlijke Pinksterdienst.

Seniorenontmoeting in de Schuylenburgh

Op zondagmiddag 14 juni zal er weer een ontmoeting zijn voor senioren in de Schuylenburgh. Vanaf 15.00 uur bent u weer van harte welkom in de Daele. De ervaring leert dat het altijd een gezellige middag is. Ook senioren die niet in de Schuylenburgh wonen zijn van harte welkom. Mocht u vervoer nodig hebben voor die middag dan kunt u contact opnemen met Willy Freek tel. 0315 239934. Rond 17.00 uur is deze bijeenkomst afgelopen.

1957: C.J.V.-kamp op Texel

Deze stoere knapen uit Silvolde, onder begeleiding van dhr. Wuestenken, zijn op weg naar een C.J.V. kamp op Texel. In twee dagen fietsen ze van Silvolde naar Texel. De eerste dag wordt er gefietst tot Zwartsluis. Hier wordt overnacht op stro. De tweede dag wordt het IJsselmeer overgestoken, van Urk naar Enkhuizen. In de haven van Enkhuizen even poseren voor onderstaande foto. Dan de tocht vervolgen richting Texel. Na een week Texel gaat de fietstocht in omgekeerde richting weer naar Silvolde. Door ouders, vrienden en bekenden worden zij 's avonds opgewacht voor een warm welkom!



Op de foto v.l.n.r.:

Bennie Weening, Johan Fokkink, Piet Disbergen, Theo Weening, Dik Heusinkveld, Henk van de Meer, Herman Suselbeek, Jan Gemmink, Jan Albers en Han Hoffijzer.

Komende en gaande Kerkrentmeester

Op zondag 29 maart, de zondag van Palmpasen werd in de dienst afscheid genomen van Robert Saalmink als gemeentelid-kerkrentmeester en werd Pelle Jansen van Velsen als gemeentelid-kerkrentmeester bevestigd. Robert heeft van 2013 tot 2026 ons college van kerkrentmeesters gediend. Dat waren drie opeenvolgende termijnen van vier jaar, met nog eens een verlenging van ruim een jaar waarin hij zich met name bezighield met administratieve taken. Dat Robert vertrekt als gemeentelid-kerkrentmeester wil niet zeggen dat hij met al zijn werkzaamheden stopt, want hij blijft vanuit zijn administratie-



Voorzitter van het college van Kerkrentmeesters Jos Barink sprak de beide kerkrentmeesters toe



De komende en gaande kerkrentmeester. Dominee Gerjanne sprak afscheidswor-
den voor Robert Saalmink en bevestigde Pelle Jansen van Velsen als gemeentelid-
kerkrentmeester

kantoor actief voor onze gemeente. Voorzitter van de kerkrentmeesters Jos Barink bedankte Robert zeer voor zijn jarenlange bijdrage. Tegelijkertijd verwelkomde hij Pelle Jansen van Velsen in zijn college en wenste hem veel succes.

Pelle is 44 jaar, getrouwd met Mandy en heeft twee kinderen, Noa en Jinthe. In het dagelijks leven is hij teamleider Financiën in de gemeente Montferland. In het college van Kerkrentmeesters is hij ondermeer belast met de digitalisering van de administratie van onze begraafplaats.

Een volle stille week

Wie dit jaar goed in de Paasstemming wilde komen had daarvoor alle gelegenheid. In de stille week tussen Palmpasen en Paaszondag waren er elke dag diensten en samenkomsten. Op de maandagavond na Palmpasen vond de eerste van drie Klavertje 4 Vespers plaats. In de kerk in Terborg kwamen wij bijeen voor een avondgebed, dat gekenmerkt wordt door het lezen uit de bijbel, samen zingen en ook samen stil zijn. Op dinsdagavond waren wij in 's-Heerenberg en op woensdagavond in Gendringen. De vespers werden geleid door dominee Jan Fischer en onze dominee Gerjanne van der Velde.

Op Witte Donderdag was er 's avonds een avondmaalsviering in onze kerk. Dit is de eerste van drie vieringen die samen het zogenaamde Paastriduüm vormen en waarin het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus wordt gevierd. Op deze donderdagavond dus de herdenking van het Laatste Avondmaal. Eenzelfde avondmaalsviering vond op vrijdagochtend plaats met de bewoners van de Schuylenburg (zie foto). Vrijdagavond herdachten wij in onze kerk de kruisiging en dood van Jezus en op Stille Zaterdag was er 's avonds een Paaswake in onze kerk, samen met de drie andere gemeenten van Klavertje 4.



De Avondmaalsviering in de Schuylenburgh op de ochtend van Goede Vrijdag werd goed bezocht. De Opkamer was bijna te klein om iedereen te kunnen voorzien van een zitplaats.



En tenslotte Paaszondag, de dag van de opstanding van Jezus. In deze drukbezochte ochtenddienst werd door de kinderen van de jeugdclubs een prachtige Paasmusical opgevoerd (zie de foto's). Het geheel was voorbereid door Madeleine en werd muzikaal ondersteund door de cantorij, waarvoor Wilco weer verantwoordelijk was. De dienst zelf werd geleid door Gerjanne. Het was een prachtige viering en een geweldige afsluiting van een inspirerende week, waarin Gerjanne maar liefst tien diensten in één week verzorgde. Wij hebben er van genoten.





Uit de kerkenraad

Maandag 13 april werd door de voorzitter om 20.00 uur de vergadering geopend. De predikant las als vervolg op de lezing van zondag uit het boek Genesis, waarna er gebeden werd.

Na de vaste onderdelen als het vaststellen van de agenda en de notulen van de vorige vergadering werd er teruggekeken op de diensten rond Pasen; veel positieve reacties en met name de musical door de jeugd op paaszondag werd erg gewaardeerd. De vooruitblik ging naar de Pinksterviering die in Silvolde gehouden zal worden; bij goed weer buiten op het veldje.

Vanuit de colleges geeft het college van Kerkrentmeesters aan een nieuwe subsidieaanvraag te hebben gedaan (SIM) en geeft wat personele zaken weer. Vanuit de diaconie wordt gesproken over de komende activiteiten die georganiseerd zullen worden. Ook een nieuw diaconaal project komt ter sprake.

De uitzendingen van de diensten worden kort besproken en hoe deze er in de toekomst uit zouden moeten zien.

Binnen het Klavertje Vier is o.a. gesproken over bestuurlijke samenwerking in de toekomst.

De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Van de Kerkrentmeesters

Niet elke keer is het eenvoudig een lang verhaal te maken over wat we doen en dat dan aan te leveren als kopij. Maar met wat korter is in dit geval ook niks mis.

Voornaamste wapenfeit, het afscheid van Robert en de toetreding van Pelle, beide als gemeentelid-kerkrentmeester zal elders in dit nummer van de WOB beschreven worden. Nog wel even van deze kant: we zijn blij met de constructie dat Robert actief blijft als adviseur en boekhouder, en met de komst van Pelle.

Ada en Derk Weening vinden het als beheerders van de Sprank (en wij met hen) vervelend en verontrustend dat het wel eens gebeurt

dat het gebouw na gebruik niet afgesloten wordt. Er is natuurlijk op geen enkele manier opzet is het spel, maar het moge duidelijk zijn dat dit ongewenst is. Graag aandacht hiervoor!

Ook graag aandacht voor de gebruikers van de Sprank die vinden dat het op dat moment te warm of te koud is. Als er dan aan de knoppen gedraaid wordt (sommige mensen doen dat graag), en deze wordt aan het eind van het gebruik niet in de oude stand gezet, zit de volgende gebruiker met een ruimte die te warm of juist te koud is, en kunnen wij verrast worden met extra kosten wat betreft gas. Allemaal niet nodig als iedereen zich aan deze spelregels houdt.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jos Barink



Kerkopenstelling kerk Terborg

Ook dit jaar openen wij op een aantal dagen de deuren van onze kerk voor bezichtiging.

Maandag 25 mei (2e Pinksterdag) van 11.00-16.00 uur

Zaterdag 13 juni van 13.30-16.00 uur. Er is dan tevens een expositie van quiltkunst door drie quilt-kunstenaars.

Zaterdag 11 juli van 13.30-16.00 uur. Expositie etsen en aquatinten.

Zaterdag 8 augustus van 13.30-16.00 uur. Expositie fotografie

Zaterdag 12 september van 10.00-17.00 uur in het kader van Open Monumentendag.

U bent van harte welkom op deze dagen om te kijken en/of een praatje te maken bij een kopje koffie of thee.

Collecteopbrengsten maart

Diaconie

11-03 Voedselbank Achterhoek	€ 28,50
Collectes t.b.v. (Zuid) Soedan	€ 825,00
Giff Bloemen	€ 40,00

Kerkrentmeesters

01-03	€ 25,70
08-03	€ 44,50
11-03	€ 14,40
15-03	€ 30,65
22-03	€ 36,90
29-03	€ 60,55
Collectes per bank	€ 30,00
Verjaardagsfonds	€ 42,50

Toelichting collectes

3 mei - Kerk in Actie, Noodhulp Myanmar

Kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht.

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mea Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan.

10 mei - Stichting Present

St. Present brengt hulpvragers en hulpgevers samen. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. We ondersteunen dit project financieel, maar steken ook zelf de handen uit de mouwen bij mensen die om welke reden dan ook hulp nodig hebben bij kleine klussen.

14 mei - Diaconaal jeugdwerk

Te denken valt aan bijeenkomsten van de jeugd, voor activiteiten binnen de diensten en de clubs.

17 mei - Stichting Sravana

St Sravana is een vrijwilligersorganisatie, die zorg en ondersteuning - biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven.

24 mei - Pinksteren, Project Indonesië

Indonesië project Henriette Nieuwenhuis. Voor een klein zelfstandig christelijk schooltje is het belangrijk om zelf geld te genereren om onder andere leerkrachten hun loon te kunnen betalen. Dit wil men doen door grond te kopen en deze te bewerken en de oogst te verkopen.

31 mei - Plaatselijk diaconaal werk

Te denken valt aan de deelkast, groentepakketten, een uitje voor de ouderen en verdere bijeenkomsten van gemeenteleden.

Terugblik op de zondagmiddagconcerten van seizoen 2025/2026

In het afgelopen seizoen konden we het publiek een zeer gevarieerd programma bieden. In oktober was het eerste concert een klassiek concert met Irene Idema op piano en Eric Muller op cello. Het was een romantisch programma met stukken van Brahms, Schuman, Fauré, maar ook van Arvo Pärt. Fijn dat we zelf beschikken over een goede piano, daar werd dit keer dankbaar gebruik van gemaakt.



Irene Idema en Erik Muller

In november kwamen Denise Kerkhof en Meindert Bussink. Met enkel een akoestische gitaar of piano speelden zij uitgeklede popnummers die deden denken aan de MTV reeks 'Unplugged' uit de jaren negentig. Ook hier werd de piano weer gebruikt.



Denise Kerkhof en Meindert Bussink

Robin Slutter, Robin Abma en
Laura Heitink

In januari hadden we Robin Slutter, Robin Abma en gastsangeres Laura Heitink te gast. De beide heren spelen in de folkrockband Scrum, maar deze middag brachten ze Schotse en Ierse folkmuziek. Soms a capella en soms uitbundig meezingbaar. Een prachtig concert met een aandachtig publiek.



De heren van de Görgelpiepen waren in februari te gast, geen onbekenden voor Silvolde. Al eerder verzorgden zij voor ons een kerstconcert. Dit keer een concert met vóór de pauze zelf uitgezochte nummers en na de pauze mocht het publiek een keuze maken uit de nummers die werden aangeboden door het koor. Het werd een gezellige middag met mooie keuzes van het publiek.

De Görgelpiepen



Het seizoen werd afgesloten door Madame Bonheur. Franse gypsy jazz, maar ook bekende Franse chansons en Bossa Nova's werden gespeeld door een viertal muzikanten aangevoerd door gitarist Raimond Surquin. Raimond is langzamerhand bijna jaarlijks wel een keer te horen tijdens een zondagmiddagconcert, hij speelt namelijk in meerdere 'bandjes'. Zoals het er nu naar uitziet komt hij volgend seizoen ook weer, maar dan samen met Jan Ottink. Bij het concert van Madame Bonheur werd er aandachtig geluisterd, maar aan het eind van het concert ook voluit meegezongen bij een bekend Frans chanson.



We mogen terugkijken op een prachtig muzikaal seizoen en concerten die goed bezocht werden en waarbij we zelfs een paar keer de kerk vol hadden zitten en stoelen bijgezet moesten worden. De eerste afspraken voor concerten in het nieuwe seizoen zijn inmiddels gemaakt en in oktober dit jaar hopen we weer te kunnen starten met een mooi nieuw programma. Laat u verrassen en kom luisteren!

PS. De mooie foto's van onze concerten zijn gemaakt door fotograaf Henk van Raaij.



Ooit wel eens van grote hoogte genoten van de Achterhoek?

Na de restauratie van de toren van de Oude Mauritiuskerk in 2021 is het mogelijk om onder begeleiding naar het hoogste niveau van deze monumentale kerktoeren te klimmen. Van hieruit heeft u een prachtig uitzicht over o.a. Silvolde, Uft, Terborg en reikt uw blik tot de brug bij Emmerik en de heuvels van Montferland.

In de toren ziet u de houten constructie, de klokkenstoel met de twee grote klokken en het torenuurwerk.

Maak een afspraak met Gerrit Luijmes voor een rondleiding van ca. 60 minuten: 06 28 77 44 51

Kosten €5 per persoon – minimum leeftijd 12 jaar

Adres: Kerkenstraat 6 - Silvolde



Hemelvaart

Messias van ons allen

Messias van ons allen
gij woord in alle talen
die onze liefde zijt,
die 't al hebt toebereid
en mens ten enenmale
in 't laatste van de tijd!

Door steeds naar ons te vragen
hebt gij ons God onthuld,
gij hebt de schuld gedragen,
gij hebt de dood geduld
en onze levensdagen
met levenslicht vervuld.

Ter hel zijt gij gevaren,
het klooster van de dood.
Die daar gevangen waren
hebt gij met heil begroet.
Nu gaat gij naar de Vader
de toekomst tegemoet.

Ter rechterhand gezeten,
een mens die zegeviert,
zo wordt gij aanbeden
door ons op aarde hier.
Geef ons een geest van vrede,
de hemel op een kier.

Uw leven is een leven
dat ons te boven gaat,
uw zegening een zegen
die vrijheid overlaat,
gij kunt ons vreugde geven
die nooit meer overgaat.

(Willem Barnard)